

Κύριον
Θεόδωρο Καρυπίδη
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
Πρόεδρο της ANKO
Κοζάνη

Ζιώντες Κάτια Δημοφερειάρχες, αγαπητή την φίλη,

Σας ευχαριστώ θερμά. Με τιμά ιδιαίτερα και με συγκινεί βαθιά ευγενική σας πρόσκληση στην εορταστική εκδήλωση «30 χρόνια ANKO». Λυπούμαι ότι αδυνατώ να παραστώ αλλά συμμερίζομαι την οφειλομένη τιμή. Στην καρδιά μου κρατώ πάντα με ευγνωμοσύνη την ANKO και τους ανθρώπους της. Η προσφορά αυτής και αυτών στην αναγέννηση του Νυμφαίου υπήρξε γενναιόδωρη, άμεση και αποφασιστική κατά την δημιουργική περίοδο 1995-2006.

Ευθύς μόλις ανέλαβα Πρόεδρος της ερημωμένης τότε Κοινότητος Νυμφαίου προσέφυγα στην ANKO προκειμένου να καταρτισθούν και να τεκμηριωθούν επιστημονικά δεκάδες αλλεπάλληλες προτάσεις της Κοινότητος για την συμμετοχή της στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα ανάπτυξης. Χάρις στην ANKO εγκρίθηκαν όλες οι προτάσεις μας και αναγεννήθηκε το χωριό.

Παρ' ότι το Νυμφαίο ανήκε στον Νομό Φλωρίνης που διέθετε δική του Αναπτυξιακή, κατέφυγα ασυζητητί στην ANKO διότι γνώριζα την οργάνωσή της και η Κοζάνη ήταν έδρα της Περιφέρειας. Επί πλέον η Κοζάνη είχε ανέκαθεν στενούς δεσμούς με την γενέτειρά μου, ενώ διέθετε-και διαθέτει- πλήρη επίγνωση της αποστολής της και ευρείς ορίζοντες. Η επιλογή μου δικαιώθηκε.

Θα μπορούσα να γράψω ολόκληρο βιβλίο για την προσφορά της ANKO. Περιορίζομαι στα ακόλουθα τρία βιώματά μου:

1. Ουδέποτε χρειάσθηκε οποιοδήποτε αίτημά μου να ακολουθήσει την παγιωμένη γραφειοκρατία και χαρτούρα. Συχνά αρκούσε ένα τηλεφώνημα.

2. Η ηλεκτρονική υποδομή της ANKO κατέπλησσε σε καιρούς που το είδος ήταν άγνωστο στο Δημόσιο. Πλήρες δίκτυο διασυνδεμένων υπολογιστών και απέραντη ηλεκτρονική τράπεζα επιστημονικών στοιχείων.

3. Όλες οι ανεκτίμητες υπηρεσίες της προσφέρθηκαν δωρεάν και με χαρά.

Η στοργή της Κοζάνης προς το Νυμφαίον εκδηλώθηκε από τα πρώτα βήματα της θητείας μου και κλιμακώθηκε τα επόμενα δώδεκα χρόνια. Ο Νομάρχης Πασχάλης Μητλιάγκας δεν έπαυσε ποτέ να ξεναγεί στο Νυμφαίον κάθε υπουργό επισκέπτη της Κοζάνης ώστε να τον κάνει-και τον έκανε-αρωγό της αναγέννησης. «Σπολάτη», του είπα. Και εκείνος αποκρίθηκε σε άπταιστα κοζιανίτικα: «Α, ρε, ψεύτες σπολάτη. Πε του φίλου σου Πατριάρχη να σας κάμει Μιτόχι μας και η Κόζιανη θα του χρυσώσει».

Ακολούθησαν οι υπουργοί Μιχάλης Παπακωνσταντίνου και Άννα Διαμαντοπούλου, άλλα επιφανή τέκνα της Κοζάνης και όλοι οι Περιφερειάρχες της που τους μπόλιασε.

Σπολάτη, Κόζιανη. Σπολάτη, ANKO. Σπολάτη, αδέρφια μου Μακεδόνες.

Με μεγάλη τιμή και αγάπη

Νίκος Ι.Μέρτζος